

1.

AVD Bildades 1935.

Det fanns 2 i AVD tidigare men hade blivit utesluten, för osolidarisk handling mot förbundet. Stridig flottningsstreik i Kihlankijoki. Förbundsordförande David Berg besökte AVD och ville att AVD skulle göra en solidaritetsförklaring till förbundet, men det vägrades och AVD uteslöt.

Det är i dag 25 år sedan AVD bildades.

Tanken till att återuppleva AVD väktes i ett bysammanträde, och beslöts att kalla till möte hos Gustav Rantatalo. Som ordförande fungerade Bruno Pikkarainen, beslöts att samtliga som skulle ansluta till AVD fick själv skriva under sina namn, så att han inte skulle kunna säga att han blivit tvingad till det, för motståndet var stor. Till förste ordförande valdes, Bruno Pikkarainen. Kassör, Viljam Lantto. Sek, Adolf Törmä. Revisor, Richard Törmä och Einar Vörlund.

17 medlemmar till förbundet. Sedan steg medlemsantalet nästan i varje möte.

Mötena beslöts hållas hos Gustav Rantatalo. (Hyra 2 kr för varje möte.) första söndag varje månad kl:15.00. Det fanns en AVD tidigare i Pajala, och man beslöt att skicka en man till distriktsordförande för att få del av flottningsroteln, till detta valdes Bruno Pikkarainen som skulle uppvakta Harju. (Timpenningen i flottningen var 60 öre i timmen.) Vid sammanträde den 30/6 1935 diskuterade man hur man skall få vinterarbetslönerna förbättrade. Einar Vörlund fick i uppdrag att skriva till förbundet. Den 24/8 1935 beslöt man skicka två man till vägfyllmäktige som skulle hållas i Pajala den 25/8 1935. Einar Vörlund och Richard Törmä blev valda reseersättning, 2,75 per man beslöts. Till konferensen i Pajala den 3 november 1935 för huggarna valdes Bruno Uusitalo, och för körarna Viljam Lantto, reseersättning 2,75 per man. Från AVD kassan beslöts bidragas med 12,50 till C.M.Harjus Stockholms resa? Vad han skulle göra där har jag inte fått reda på. Den 7 juni 1936 beslöt man skriva till förbundet och anhålla om en företagsturne till AVD i Tornedalen. Bruno Pikkarainen fick till uppdrag att skriva till förbundet. Den 19 juli 1935 verkställdes val av ombud till LO-kongress, P.Edvin Engfors erhöll 14 röster, och Arvid Bergström 5 röster. den 2 augusti 1936 beslöt man skicka 2 man till distriktkonferensen i Pajala som skulle hållas den 9/8 1936. Valda blev Karl Essberg och Bruno Pikkarainen.

Vid samma möte beslöt man skicka 2 kockar till en kockkurs som skulle börja i september. Beslöts att Helny Rautio och Teresia Mettäväinö, skulle genomgå kursen. Den 4/10 1936 beslöt man skriva till Faklander, angående flottledsamheter som pågick i Kolkonjoki när man ansåg att arbetsledaren inte uppfört sig enligt avtal. Einar Vörlund fick i uppdrag att skriva. Den 1 november 1936 behandlades en arbetstvist i Kolkonjoki mellan Karl Johansson och Onni Kontio och ena sidan fick flottningsföreningen, och andra sidan hade underhandling skett med Faklander den 20 oktober, och Faklander erkände att han inte handlat avtalsenligt och rättade saken i första hand, så att han tog ovannämnda medlemmar till arbete, och lovade att i framtiden bättre gynna fackföreningens medlemmar. Den 6 december 1936 beslöt man göra en innsamling till Svenska hjälpkommittén för Spanien. Axel Trogen och Veikko Kärkinen, mottog frivilligt att insända inlistor. Vid samma möte behandlades frågan om flottledsarbeten i Kolkonjoki, för Faklander hade sagt att arbetet hade tagit slut, men att det var inte så förarbetad. Det var åter igång men med organiserat arbetad kraft. Viljam Lantto fick i uppdrag att per telefon meddela detta till distriktsordföranden. Den 4/1 1937 beslöt man att skriva till distriktsstyrelsen om flottningsfrågan och flottledsarbeten, att vi har arbetskraft i AVD som förut också utfört dessa arbeten. Den 17 maj 1937 föreslogs Sigurd Nuottaniemi som kandidat till förbundskongressen den 27-30 juni 1937. Den 30 maj företogs val av ombud till förbundskongressen som skulle pågå den 27-30 juni 1937.

Enligt följande.

Rösterna: M.G Harju Pajala 3 röster, Karl Venius Kangosfors 9 röster, Sigurd Nuottaniemi Kolari 43 röster, Elis Lehto Kuivakangas 35 röster. Den 8 augusti 1937 beslöts att distriktstyrelsen skulle meddela alla AVD inom distriktet att icke ta några arbeten inom andra AVD verksamhetskomite. Den 5 september 1937 beviljades Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds gåvobrev 5 kr till AVD kassan. Den 8 september 1937 beslöt man välja en priskommite för vinter arbeten, Einar Vörlund, Karl Essberg och Gunnar Törmä. Den 3 oktober 1937 beslöt man skaffa 2 st affichtavlor. Den 7 november 1937 togs frågan om byggandet av ett folketshus i Kaunisvaara upp. Beslöt välja en kommiteavdelning som skulle utreda frågan. Till kommittén valdes Väinö Rantatalo, Nestor Zackrisson, Einar Uukonsaari och Gunnar Törmä. Den 5 december 1937 beslöts att till Svenska Frontkämparnas Stödfond från AVD-kassan, beviljades 15 kr.

Den 6/2 1938 beslöt man att till strejkande arbetarna i Falun skulle samlas på listor. Matti Krekula och Bruno Uusitalo utsågs till samlare. Den 6/3 1938 beslöts att man skriva till förbundet anngående dom dåliga flottnings bostäder som finns efter Kaunisjoki och Kolkonjoki. Den 12 juni 1938 beslöts att till instruktionskursen i Pajala den 13-16 juli skulle Einar Vörlunds ersättning 4 kr per dag. Den 1/8 1938 beslöts att till Socialdepartementet ge uppgifter om möteslokaler. Den 4/7 1938 beslöt man välja 5 representanter till Folketshusföreningen. Valda blev Richard Törmä, August Krekula, Alfred Sandfeldt, Hannes Törmä och Bruno Uusitalo. Vid samma möte beslöt man meddela förbundet mot flottnings föreningen förkorta arbetsdagen till 8 tim per dag om detta var riktigt. Den 6 november beslöt man låna Kaunisvaara folketshus föreningen 100 kr med 2 kr ränta. Den 2/4 1939 beslöts att överflödiga pengar skulle sättas in på bank. Den 7/5 1939 diskuterades arbetslöshetsfrågan och man beslöt att skriva till Kommunalfullmäktiges ordf. Till skrivare valdes Bruno Uusitalo. Den 4/6 1939 beslöt man bevilja ett anslag på 200 kr till distriktstyrelsen, som bidrag till Kaunisvaara Folketshus. Den 3/9 1939 beslöts att till Väg och Vattens AVD ordförande skriva om Kaunisvaaras pågående väg-arbeten. Den 3/12 1939 beslöts att endast organiserade arbetare skulle få arbeta i skogen de körare som anställdes, var organiserade huggare skulle betraktas som osolidarisk handling. Den 24/12 1939 beslöts att delta i en National insamling för Finland. Till insamlare valdes Hannes Niemi. Den 2/3 1941 beslöt man att sända en hälsning till Förbundsordförande Adolf Englund på hans 60 års dag. Den 5/4 1942 beslöts att ordförandes delgivar-distrikt styrelsen, innehållet i förbundets cirkulär angående varsel om blokad av flottningsort och att styrelsen i sin tur underlättar bland annat AVD i Kitkiöjärvi och Muodoslompolo. Den 1/8 1943 beslöt anhålla att Konsum öppnar affär i Kaunisvaara. Matti Rautio valdes att närmare undersöka saken och ta kontakter med Pajala föreningen. Den 6/8 1944 beslöts att ur AVD kunna anslå 5 kr till Johan Lindsell och Sven Nylund som hade blivit trakasserade av arbetsgivaren. Den 7/5 1944 beslöt man välja en 2 manna kommitté som skulle kunna anmäla arbetslön till AF-medlingen. Till kommittén valdes Oskar Risto Karlström och Einar Uukonsaari. Den 5/10 1957 beslöts på förslag av Oskar Karlström föreslå om byggande av en bilväg från Kaunisvaara och Vasikajärvi, och som nu är en verklighet. Jag har här försökt återge några axblock ur AVD första verksamhets år. Som framgår av protokollen så har AVD verksamhet ompänt allt som kan förekomma. Varenda vår sedan AVD bildades har det varit vanligt att AVD tagit kontakt med flottnings föreningen,

om flottningsarbeten och om anställande av folk till dessa arbeten. Under Norrlands uppgörelsens tid har särskilda jurist kommiter varit utsedda. Sedan kollektivavtalen tillkom har styrelserna fått bevaka medlemmarnas rätt. Den 13/4 1947 informerade Lennart Vanhainen om A-kassan och mötet beslöt enfälligt göra ett uttalande att en A-kassa för skogsarbetare startats, vad detta betytt för AVD medlemmarna och deras familjer behöver ingen närmare kommentar. Jag tror inte att dom som var med när AVD bildades hade vågat drömma om det framgångar som dom trots allt fått vara med om. Sammanhållningen inom AVD har varit god. Hårda diskussioner och meningsutbyten har förekommit. Åsikterna har många gånger varit delade, men aldrig lett splittring. Det finns huggare några som inte varit med som verkan än är i dag.

SVENSKA SKOGSARBETAREFÖRBUNDET
AVD 129 KAUNISVAARA.